

# Korshage Grundejerforening

Nytårsbrev  
2016/2017



Kattegat Strandvej efter stormen Urd, julen 2016

Kære alle

Det kan godt være lidt af en udfordring at forfatte et nytårsbrev, som ikke ligner de foregående til forveksling. I år er det dog gået op for mig, at jeg ikke bare gentager mig selv – jeg gentager også andre. Se bare her, hvad tidligere formænd har sagt og skrevet for cirka 50 år siden:

1963

***"Formanden rettede en indtrængende henstilling til grundejerne om at sørge for en passende fældning af deres grunde. Korshage er stærkt på vej til at blive en "Troldekov"."***

1973

***"Det bliver egentlig en gentagelse fra sidste år, og særlig må vi atter pålægge medlemmerne at skove og rydde op på grundene, således at lyngarealerne vedligeholdes og forbedres"***

1974

***"Vore egne parcelarealer er stadig alt for tæt bevokset. Foreningen kan kun så indtrængende som det er muligt påtale, at de enkelte grundejere for alvor tager fat med fældning og rydning. I forbindelse hermed oplyses, at det i strid med brandvedtægten at lægge kvas og grene i større bunker og især langs skel og veje."***

1977

***"De enkelte grundejere må sørge for at større grene langs vejene bliver skåret af, da de er til gene for færdslen og ikke kan ses i mørket"***

Jeg vil så her med udgangen af 2016 nøjes med at takke jer for det meget store stykke arbejde de fleste af jer udfører for at rydde på jeres grunde, så Korshage til stadighed fremstår som et smukt naturområde. Det er et meget stort arbejde på de store grunde. Det tager tid og kræfter og det skal jo heller ikke være ren arbejdslejr, når man endelig har ferie! Men alligevel en lille ekstra bøn på vegne af Naturstyrelsen: Når I rydder, så husk at tage den glansbladede hæg med. Det er en invasiv art, som breder sig voldsomt og derfor bør holdes nede.



Også tak til de af jer der deltog i den årlige naturplejedag – vi håber at se rigtig mange, når vi kaster os over nye opgaver på naturplejedagen i 2017. Det er som altid anden lørdag i september.

Det er i øvrigt ikke kun tidligere og nuværende bestyrelser, der ønsker at værne om naturen.

Her i slutningen af året er der nogen af os, der har modtaget et brev fra Odsherred Kommune med titlen: "Du har beskyttet natur på din ejendom". I brevet står der bl.a.: "Når natur er beskyttet, så betyder det, at du ikke må ændre tilstanden i dette område uden først at få en dispensation fra kommunen". Der er altså andre end os selv, der er interesserede i naturbevarelse.

Hvis der er nogen af jer der er interesserede i at se brevet, kan I kontakte mig – og jeg vil prøve at videresende det.

Naturen har altså altid spillet en hovedrolle for os på Korshage, men andre emner har selvfølgelig også optaget tidligere bestyrelser. I 1973 handler det om den rivende tekniske udvikling. Formanden skriver:

***"Jeg har undersøgt, hvor mange medlemmer, der har telefon, og det viser sig, at der findes 14 telefoner. Det skulle herefter være muligt at få fat i en telefon i nødstilfælde"***

I dag har vi alle indtil flere telefoner. Vi er ikke alle sammen på Facebook, men jeg vil dog lige minde om det gode initiativ, som Kristina Nørgaard har taget til at oprette en lukket gruppe på Facebook "Legeaftaler på Korshage". Hvis man er på ferie med børn eller børnebørn kan man skrive her og forhåbentlig etablere kontakt til andre børn i området.

Og så er der menneskets - men ikke altid Korshages – bedste ven. I beretningen ved generalforsamlingen i 1963 står der:

***"Ang. bestemmelsen om forbud mod hunde på de fredede arealer henstillede formanden indtrængende om at overholde denne."***

Denne henstilling vil jeg tillade mig at gentage i år, da der har været flere hændelser med løse hunde, som har jaget og skræmt vildtet. Her ved jeg godt, at jeg måske træder nogen af jer grundigt over tærerne. Hvis det er tilfældet, vil jeg med det samme sige, at det på ingen måde er min hensigt. Der findes rigtig mange hundeejere, som har godt styr på deres hunde.

Reglerne er imidlertid ret klare:

Hunde må godt være på stranden, men de skal holdes i snor fra 1. april til 30. september. Med stranden forstås **kun** den del af strandbredden, der er **uden** sammenhængende landvegetation. Alle andre steder skal hundene som hovedregel være i snor hele året.

I øvrigt henvises til <http://svana.dk/natur/friluftsliv/hvad-maa-jeg-i-naturen/hvor-maa-jeg-faerdes/>

De fleste af de løse hunde, vi møder på Korshage, tilhører sandsynligvis folk, der ikke bor på Korshage, men det vil være rigtig rart, hvis de af jer, der har hunde og har styr på dem, alligevel vil holde dem i snor, når I går tur med dem for at vise et godt eksempel.

Og så var jeg lige ved at glemme Skernrenden. Her er der endelig godt nyt: kommunen har reageret hurtigt og vedholdende på vores henvendelse og har været i dialog med bredejere i den sydlige del af området og Langesøværnets Grundejerforening og fået dem til at gøre det nødvendige for at få flow i renden igen.

Sidst men absolut ikke mindst vil jeg på foreningens vegne byde nyde ejere velkommen.  
Charlotte Köhne og Kim Heshe, Korshagevej 58  
Peter Anders Møller, Korshagevej 74

Jeg ønsker alle foreningens medlemmer et rigtig godt nytår.

På bestyrelsens vegne

Anne Marie